

HET LEGER VAN DE PRINS

Tekst: Edwin Sanders | Muziek: Pieter Melisse | Krutjesgatlied: 2017

COUPLET 1

In Krutjesgat gonst, het weer door de straat,
ja, de tent staat weer klaar op ut plein.
De Prins gaat voorop, ja hij is weer paraat,
Want met hem wordt het weer, een mooi festijn,
De jeugd hoort erbij, dat is waar hij voor staat,
een super feest, voor groot en klein.
Hossen en springen tot het echt niet meer gaat,
ik verbijt nog heel even de pijn.
We gaan door ook al doet het zeer,
Heel de tent deint op en neeeeer

REFREIN

Oonze Prins gaat in de polonais voorop,
En hij zet de tent weer gruw'lijk op z'n kop.
En we stampen met z'n allen op de grond,
Zo marcheert het leger van de Prins in't rond

Oonze Prins gaat in de polonais voorop,
En hij zet de tent weer gruw'lijk op z'n kop.
En we stampen met z'n allen op de grond,
En zo zingt het leger van de Prins weer:

Eeejho Krutjesgat, Eeejho Krutjesgat,
De Raad van Elf wordt nooit zat, de Raad van Elf wordt nooit zat

COUPLET 2

Vier dagen leut, dat gaat toch als vanzelf,
Alles mag en niks dat echt moet.
Met de steun, van zijn Raad van Elf,
Tovert hij een lach op elluke snoet.
En als je dan, zere voeten hebt,
En je echt, heel even niet meer kunt,
Dan is het de Prins die de boel oppept,
Want opgeven man, da's toch sund.
We gaan door ook al doet het zeer,
Heel de tent deint op en neeeeer!

REFREIN

lalalalala. . . .

Dat is het leger van de Prins!